



## Välkommen till Hassafallsleden och Kallebäcksleden!

Hassafallsledens rundslinga 3,3 kilometer.  
Hassafallsleden inklusive Varkullen 4,1 kilometer.  
Kallebäcksleden 4,1 kilometer.

Trakterna kring Tabergsåån och Sandserysåån har under långa tider uppskattats för sin fina natur och varit omtyckta vandringsområden. Numera kan man följa de markerade lederna Hassafallsleden och Kallebäcksleden.

Hassafallsleden följer först Tabergsåån nedströms genom lummig alskog. Vid sammanflödet med Sandserysåån följer leden denna uppströms förbi den imponerande miljön kring vattenfallen Hassafall. Här finns också två trevliga grillplatser. Via skogsstigar och vägar går leden till Varkullen (228 meter över havet). Härifrån har man en hänförande utsikt över södra vätterbygden i alla väderstreck. I norr skimtar Vättern med Visingsö och i söder mäktiga Taberg. Från Varkullen kan man välja att fortsätta västerut längs Kallebäcksleden eller vika av nedför, tillbaka mot hembygdsgården. Fortsätter man längs Kallebäcksleden passerar man äldre industribyggnader vid Åsafors, en äldre vattentäkt, samt resterna efter Månestorps kvarn.

Hassafallsleden är något krävande, men bjuder samtidigt på en fascinerande och spännande natur. Den går delvis på smala stigar, några trappor, spänger och broar. Kallebäcksleden har inga riktigt branta partier.

De båda lederna är utmärkta med blå markeringar. Från Kallebäcksleden finns en anslutning till Södra Vätterleden, som man kan följa mot Norrahammar och Taberg, eller västerut mot Bottnaryd.

Initiativet till Hassafallsleden och Kallebäcksleden kommer från Hovslätts Hembygdsförening, som också står för tillsyn och skötsel, tillsammans med Jönköpings kommun.

## Sevärt utmed leden

- 1 Åsafors industrier.** Här byggde Emil Andersson ett par bostadshus och industribyggnader i början av förra seklet (1902–1903). Avsikten var att starta upp en Snickerifabrik. Planerna ändrades dock och träfabrikören Gunnesson flyttade till Åsafors med sin spegeltillverkning. Här fanns under några år även syfabrik och en orgelstilverkning. 1918 flyttade Johan Gustavsson sitt företag, Jönköpings Pappindustri, till Åsafors. Gustavsson slöt även avtal med Jönköpings Linnefabrik för sömnad av herrskjortor. Dessa verksamheter pågick parallellt i cirka 20 år. Ett blixtnedslag på sommaren 1940 ödelade dock hela fabriken och därmed upphörde syfabriken medan kartongindustrin byggde nya lokaler. Därefter drevs skylttillverkning i lokalerna. Idag fylls en del av lokalerna av Åsafors Snickerifabrik AB.
- 2 Vattentäkt.** Här byggde Norrahammars Köping ett vattenverk 1957 för att försörja Hovslätts växande samhälle med vatten. Brunnar och pumpstation anlades på höjden i väster. Arthur Petterssons byggnadsfirma byggde en stor vattencistern dit vattnet pumpades varefter det sedan genom självtryck försåg stora delar av Hovslätt med vatten. 1953 hade Jönköpings stad börjat leverera vatten till hushåll i norra delen av samhället och senare sammankopplades de båda vattenledningsnäten. Efter kommunreformen 1971 är det Jönköpings kommun ansvarar för hela vattenförsörjningen i Hovslätt.
- 3 Månestorps kvarn.** 1819 uppförde byamännen i Månestorp, Sandserys socken, en kvarn på den här platsen. Eftersom det syns en tydlig grund rörde det sig om en hjulkvarn. På andra sidan bäcken har funnits två skvaltkvarnar av vilka inga rester återstår.
- 4 Moster Heddass kisteträ.** Detta trä är beläget ett stycke upp mot Åsa på den så kallade kyrkstigen. Detta trä var en gång utsett som "kisteträd" men av olika anledningar blev det inte så. Idag är trädet till hälften avblåst och endast en högstubbe finns kvar dock med en liten skylt som talar om trädets dignitet.